

Kaars voor NLW in Lourdes

Iedereen heeft wel eens van Lourdes gehoord en er zullen ook verschillende medewerkers van NLW wel eens in Lourdes geweest zijn. Zoals ikzelf dit jaar voor de derde keer ging. Ik ben niet echt wat men zegt een uitvoerend katholiek, maar ik steek zo nu en dan wel kaarsjes op voor mensen die dat kunnen gebruiken. Ik ben ooit 'per ongeluk' in Lourdes terechtgekomen en heb daar mijn hart een beetje aan verloren. Dit jaar ging ik ook weer met een groep.

Toen we met de groep Lourdesgangers op pad gingen, deze keer met het vliegtuig maar je kunt ook per bus of trein, zag ik een gezicht in de groep waarvan ik dacht: 'die werkt toch bij ons.....????' En ja hoor, ik kwam Piet Cox tegen. Piet werkt al meer dan 40 jaar bij NLW, nu op de kartonnage, en met veel plezier. Hij was daar met zijn zus Maria. Zij waren al diverse keren in Lourdes geweest.

De groep waarmee we waren, ging vanuit de Limburgse bedevaart en had een hotel vlakbij de kerken en de grot. Piet, Maria en ik raakten aan het kletsen tijdens de bezoeken aan de Lourdesgrot, voor en na het eten, tijdens een bakje koffie. Op een gegeven moment dacht ik: Misschien kunnen Piet en ik samen een kaarsje opsteken voor NLW. Dat had ik nl. Henk van der Pas beloofd. NLW en alle medewerkers kunnen dat wel gebruiken met alle veranderingen die aan de gang zijn en die nog komen. Piet vond het een leuk idee en dit hebben we dan ook samen gedaan.



Later bedacht ik me dat het misschien wel leuk zou zijn om samen een stukje te schrijven voor de Koerier. Ik vroeg dat aan Piet en zijn zus Maria vond het een leuk idee. Omdat er net een week voor ons nog een medewerker van NLW in Lourdes was, nl. Frans van Soest van CleanPoint, hebben we overlegd om met z'n drieën een stukje te schrijven. Ik heb ze vragen gesteld en hieronder zijn hun bevindingen:

Hoe vaak ben je in Lourdes geweest?

Piet: ontelbare keren. Ik ga altijd samen met zijn zus Maria. Ik ben met de bus geweest, met de trein en de laatste reizen met het vliegtuig.

Frans: Een keer of 6 à 7. Waarvan twee keer met mijn moeder. Ik heb haar de reis aangeboden toen ze 75 werd en daarna nog een keer toen ze 80 werd.

Frans is deze keer met een bus geweest.

Wat trekt je aan in Lourdes?

Frans: je verandert er helemaal, hoe dicht je bij Lourdes komt hoe meer je voelt. Tijdens de treinreizen wordt er bij aankomst gezongen: Te Lourdes op de bergen....

Piet: Dat er zoveel mensen zijn. En dat er zoveel kerken zijn waar heel veel mensen in kunnen.

Piet bedoelt: In Lourdes heb je op de rotsen drie kerken boven elkaar gebouwd.

Omdat er zoveel mensen in Lourdes komen, zijn er steeds meer kerken bijgebouwd.

O.a. de Bernadettekerk en een grote ondergrondse kerk, de PIUS X-basiliek waar 25.000 mensen in kunnen en waar o.a. wordt gezongen en hoogmissen worden gehouden in verschillende talen.

Wat vind je het mooist in Lourdes?

Frans: de Lichtprocessie en het midden van het plein (Esplanade) voor de kerken waar heel veel mensen op kunnen staan.

Piet: het bijwonen van de hoogmis in de ondergrondse kerk. Verder is het heel fijn om aan de overkant van de rivier de Gave, die dwars door

Lourdes loopt, naar de grot te kijken. Bij de grot zelf is het erg druk en op het bankje aan de rivier is het veel rustiger en je kunt toch alles goed zien.

De Lichtprocessie die elke avond gehouden wordt, wordt gevormd door duizenden mensen die allemaal een kaarsje dragen en tijdens het lopen wordt er gebeden en gezongen. Mensen op bedden en in rolstoelen worden door honderden vrijwilligers meegenomen in deze processie. Als het dan donker wordt zie je vanaf de hoogste kerk op het plein deze indrukwekkende processie lopen en ruik je zelfs de kaarsen. Het gezang van de mensen stijgt door de bergen omhoog.

Frans vertelt verder: Als je bij de grot staat of zit en je kijkt naar Maria dan is het alsof ze zegt: "Zeg het maar eens wat je probleem is. Wat wil je kwijt. Ik probeer je erbij te helpen".

Piet beaamt dit en Frans zegt dat hij dan ook kan huilen en dit lucht op.

Piet kan soms huilen in Lourdes omdat hij zijn moeder mist. Hij vertelt: "Ik was heel jong toen mijn moeder overleden is. Maria (de heilige) is ook een beetje mijn moeder. Evenals mijn zus Maria die, toen mijn moeder overleed, thuis is gekomen om voor ons te zorgen. Mijn zus is ook een beetje mijn moeder die goed voor mij zorgt. Daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor."

Wat vind je in Lourdes?

Piet en Frans vertellen om de beurt het volgende: rust, vrede, zieke mensen die hopen op genezing of berusting. Rust in jezelf, hoop voor de toekomst. Kaarsjes opsteken voor mensen die het nodig hebben of kunnen gebruiken.

Beiden willen nog wel weer ooit terug naar Lourdes, net zoals ikzelf. Ik vond het een eer om met deze collega's te praten in en over Lourdes en ik ga zelf zeker ook nog weer eens terug.

Piet Cox
Frans van Soest
Elly van Ekelburg