

Voor verdere informatie neem
Contact op met:

Organisator Lourdesgrot Venray
Herman Elbers, Kloosterhof 10,
5801DL Venray,
Tel: 0478-587199,
E.mail: hermanelbers@home.nl

Lourdesgrot Venray

Waar vind u de Lourdesgrot in Venray.

Vanaf de grote kerk (Petrus Banden Kerk)
Gaat U rechts af, de eindstraat op na 150 meter gaat u rechts af voor kapel langs dit heet ook eindstraat. Na 50 meter voor ingang parkeer kelderlinks af pad volgen over de parkeerplaats, het park in en u loopt tegen de Lourdesgrot aan.

Lourdesgrot Venray



LOURDES-GROT VENRAY

De geschiedenis van de Lourdesgrot.

Op zondag 2 december 1990 namen de zusters van St. Joseph na een aanwezigheid van 123 jaar, officieel afscheid van Venray.

Zij vertrokken hier met pijn in het hart na een eeuw van sociale dienstbaarheid aan de Venrayse bevolking.

Onderwijs, oude dag, en geestelijk Gehandicapten verzorging was de taak die zij hier meer dan 100 jaar met liefde en toewijding tot de hunne hebben gerekend.

In die tijd en wel in 1938 is een Lourdesgrot in het klooster gebouwd en wel door de toenmalige tuinman en personeel..

De beelden werden geschonken door de pensionarissen het echtpaar Boogaards – Peeters.

In 1991 werd het klooster gesloten en de grot ontruimd en de beelden kwamen bij kruisen en kapellen in opslag.

De Lourdesgrot in ere hersteld.

In 1997 zijn er appartementen gebouwd in het Voormalige klooster en een van die appartementen is een woongroep voor ouderen.

Enkele bewoners van die woongroep hebben de grot weer in ere hersteld en de beelden zijn door kruisen en kapellen weer terug geplaatst.

In 1998 heeft Deken Coenen deze grot opnieuw Ingezegend, vandaar dat er nu in de meimaand, elke vrijdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden wordt, en Maria liederen worden gezongen.

In 2000 is er door buurtbewoners van de eindstraat ook weer een St. Joseph beeld terug geplaatst, op het altaar waar hij vroeger ook gestaan heeft, vlak bij de Lourdesgrot.

Het is echt de moeite waard om de Lourdesgrot en St. Joseph met een bezoek te vereren. U kunt bij de Lourdesgrot kaarsjes aansteken, voor U zelf of voor anderen.

Kosten van de kaarsjes zijn:
Theelichtjes á € 0,20 cent, bij de grot aanwezig
Kaarsje á € 0,50 cent, bij de grot aanwezig
Overige kaarsen op kloosterhof 10 te koop.
Noveen kaarsen á € 5,00,
Kleine noveen Kaarsen á € 3,50
Nog kleinere noveen kaarsen á € 1,50
Graflichten á € 2,00

De Lourdesgrot een inspiratiebron voor vele mensen.

De meimaand Mariamaand.
Sinds de grot is gerestaureerd wordt er niet alleen in de meimaand de rozenkrans gebeden, Ook in oktober is een Maria maand, dan wordt er de tweede zaterdag van de maand oktober een lichtprocessie gehouden, naar de Lourdesgrot, na de H mis van 19.15 uur.

De schutterij is nog steeds zeer betrokken bij de kerk en beschermt onze processie, de weg vrijbannen en de volgers beschermen, dat is hun taak.

Bij de Lourdesgrot aangekomen is er een Maria-lof en het uitstellen van het Allerheiligste. Daarna trekt de processie weer terug naar de kerk.

Kracht vragen vele mensen in het bedevaartsoord Lourdes, waar Maria verscheen aan Bernadet, daar komen duizenden mensen samen voor een lichtprocessie, die al biddend en zingend door de donkere uren gaat.

Vele honderden mensen vonden de lichtprocessie in Venray zeer inspirerend. Een aantal gelovigen dat ook in Lourdes was geweest, vond het gevoel van kracht en rust terug in Venray.